

België PB-nummer : BC 31167

Erkenningsnummer P0006607



De Rustige Bos-Stappers
Jabbeke
AKTIVIA 178

Tweemaandelijks Tijdschrift

Afgifte kantoor
8490 Jabbeke

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
DE VISCH Marie-Paule
Zerkegemstraat 49i
8490 JABBEKE

RBS
Aktivia 178
Jaargang 22 - nr 2
Maart – april 2011

Beste wandelvrienden

Binnen een drietal weken begint de lente en kunnen we spoedig weer overschakelen naar zomertijd. Dus we kunnen weer volop gaan wandelen en genieten van de natuur die uit zijn winterslaap ontwaakt.

Voor het welslagen van een wandeltocht zijn een paar factoren van groot belang : het weer, goede kledij en schoenen, een stralend humeur en natuurlijk niet te vergeten enkele aanbevolen tochten .

Voor de maanden maart-april 2011 hebben we er hier een paar voor je uitgezocht.



- **Zaterdag 5 maart 2011 : “Lentetocht”.**

Ingericht door *Wandelclub Koekelare*.

Afstanden : 6-13-21 km (van 7 tot 15u).

Start : Zaal 't Schablier, Engelstraat 50, Ichtegem.

- **Zondag 6 maart 2011 : “27^{ste} Verloren kosttocht”.**

Ingericht door *Nacht van Vlaanderen Torhout*.

Afstanden : 4-8-14-20-26-35-42-50 km (van 7 tot 15u).

Start : Zaal De Mast, Industrielaan 14, Torhout.



- **Zondag 6 maart 2011 : “7^{de} Begoniatochten”.**

Ingericht door *Buitenbeentjes Landegem*.

Afstanden : 6-12-18-24 km (van 8 tot 14u30).

Start : Zaal Begonia, Pintestraat 29, De Pinte.



- **Zaterdag 12 maart 2011 : “Bossentocht”.**

Ingericht door *Godelievestappers Ruddervoorde*.

Afstanden : 7-10-13-18-22 km (van 7u30 tot 15u).

Start : Parochiezaal Centrum 't Bulscampvelt, Wingenestraat 2, Herstberge.

- **Zondag 13 maart 2011 : “32^{ste} Marsen van Aalter”.**

Ingericht door *De Lachende Wandelaars Aalter*.

Afstanden : 5-8-12-20-30 km (van 7 tot 15u).

Start : Sportpark, Lindestraat 17, Aalter.



- **Zondag 13 maart 2011 : “De Picontocht – 23^{ste} Wandelsessie v/d Westhoek”.**

Ingericht door *Wandelclub De Duintrappers Westende*.

Afstanden : 7-10-15-23-30 km (van 8 tot 15u).

Start : Kerkepanne Zaal, Strandlaan 130, Sint-Idesbald (Koksijde).

- **Zaterdag 19 maart 2011 : “Dwars door het Beverhoutsveld”.**

Ingericht door *De Vredeseilanden*.

Afstanden : 6-9-12-18-24 km (van 7 tot 15u).

Start : Cultureel Centrum Zuidleie, Oedelemstraat, Oostkamp.

- **Zondag 20 maart 2011 : “Floratochten”.**

Ingericht door *Florastappers Gent*.

Afstanden : 6-12-21-30 km (van 7 tot 15u).

Start : De Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, Gentbrugge.



• **Zondag 20 maart 2011 : “20^{ste} Paardenvisserstocht”.**

Ingericht door *De Stormvogels Oostende*.

Afstanden : 6-12-18-21-24-32 km (van 7 tot 15u).

Start : Feestzaal Witte Burg, Witte Burg 92, Oostduinkerke-dorp.



• **Zaterdag 26 maart 2011 : “21^{ste} Leeuwtocht”.**

Ingericht door *Wandelclub Vier op een Rij Groot Zedelgem*.

Afstanden : 7-12-18-21-42-50 km (van 6u30 tot 15u).

Start : Sportcentrum De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem.



• **Zondag 27 maart 2011 : “3^{de} Lentetocht”.**

Ingericht door *Ons Erf Stappers*.

Afstanden : 6-12-16-20 km (van 8 tot 15u).

Start : Ons Erf, Chartreuseweg 53, Sint-Michiels (Brugge).

• **Zondag 27 maart 2011 : “Dwars door de Frontstreek”.**

Ingericht door *Nooit Moe Boezinge*.

Afstanden : 6-10-15-18-21-26 km (van 7 tot 15u).

Start : V.T.I., Augustijnenstraat 58, Ieper

• **Zaterdag 2 april 2011 : “Lentetocht”.**

Ingericht door *Sterrebosstappers Roeselare*.

Afstanden : 6-10-15-21 km (van 7u30 tot 15u).

Start : Parochiaal Centrum H. Familie (Bosmolens), Leenstraat, Izegem.



• **Zondag 3 april 2011 : “Lattenklieverstocht”.**

Ingericht door *de Moedige Wandelaars Beernem*.

Afstanden : 4-6-11-17-20-25 km (van 8 tot 15u).

Start : Zaal Sinjo, Lattenklieversstraat 28, Sint-Joris.

• **Zondag 3 april 2011 : “10^{de} Hapkintocht”.**

Ingericht door *Kreketrekkers Kortemark*.

Afstanden : 6-9-12-16-20-26 km (van 7 tot 15u).

Start : Ontmoetingscentrum De Kouter, Ichtegemsraat 28, Kortemark.



• **Zaterdag 9 april 2011 : “5^{de} Skobiak Wisselbekertocht”.**

Ingericht door *De Spartastappers Ardoois*.

Afstanden : 4-7-10-15-20-30 km (van 6 tot 15u).

Start : C.C. 't Hofland, Oue Lichterveldestraat 13, Ardoois.



• **Zondag 10 april 2011 : “25^{ste} Globetrotterswandeltocht”.**

Ingericht door *De Brugsche Globetrotters*.

Afstanden : 6-12-17-21-26-34-42 km (van 7 tot 15u).

Start : Refter K.T.A., Rijselstraat 5, Sint-Michiels.



• **Zondag 10 april 2011 : “Gistelse Molentocht”.**

Ingericht door *Wandelclub Gistel*.

Afstanden : 6-18 km (van 7 tot 15u).

Start : Godelievespeelplein, Zevekoteheirweg, Gistel.



• **Zondag 10 april 2010 : “31^{ste} Internationale Wandeltocht”.**

Ingericht door *De Ranstuilen*.

Afstanden : 5-7-12-15-20-25-42-50 km (van 7 tot 15u).

Start : Evenementenhal, Antwerpsesteenweg, Broechem.

Info voor inschrijving verder in de krant.



• **Zaterdag 16 april 2011 : “Wandelen met Prins Karel en Ensor”.**

Ingericht door *De Keignaertrippers Oostende*.

Afstanden : 6-12-18 km (van 8 tot 15u).

Start : Cafeteria Walrave, Nieuwpoortsesteenweg 636, Oostende.



• **Zondag 17 april 2011 : “Driedaagse Kaaswandeltocht”.**

Ingericht door *Drevetrotters Zonnebeke*.

Afstanden : 6-13-18-21-26-30-36 km (van 7 tot 15u).

Start : O.C. 't Zonnerad, Tresoriersstraat, Zonnebeke.



• **Zondag 17 april 2011 : “8^{ste} Rooiveldtocht”.**

Ingericht door *Pasar Oostkamp*.

Afstanden : 6-12-20 km (van 7 tot 15u).

Start : De Wara, Beekstraat 3, Waardamme.

• **Zaterdag 23 april 2011 : “21^{ste} Dreventocht”.**

Ingericht door *de Brigandtrotters*.

Afstanden : 7-14-21-28 km (van 7 tot 15u).

Start : Parochiaal Centrum, Tieltssesteenweg 8, Oostrozebeke.

• **Zondag 24 april 2011 : “23^{ste} Parel van Groot Jabbeke”.**

Ingericht door *onze eigen Rustige Bos-Stappers*.

Afstanden : 6-10-15-21-26-30 km (van 7 tot 15u).

Start : Zaal Sarkoheem, Sarkoheemstraat 4, Zerkegem.

• **Maandag 25 april 2011 : “36^{ste} Houtlandtocht”.**

Ingericht door *Godelievestappers Ruddervoorde*.

Afstanden : 6-10-13-18-22-27-35 km (van 7 tot 15u).

Start : Sporthal De Valkaart, A. Rodenbachstraat 42, Oostkamp.



• **Zaterdag 30 april 2011 : “De Blankaarttocht”.**

Ingericht door *Wandelclub Hoger op Woumen*.

Afstanden : 6-8-12-14 km (van 7 tot 15u).

Start : Woumens Ontmoetingscentrum 't Woumenhof, Iepersteenweg 4, Woumen.

• **Zondag 1 mei 2011 : “27^{ste} Grote Westpoldertocht”.**

Ingericht door *de Motestappers Koekelare*.

Afstanden : 6-12-15-20-25-30 km (van 6u30 tot 15u).

Start : Zaal Zuidhove, Ichtegemstraat 14, Koekare.



BUSUITSTAP : BROECHEM

DATUM : Zondag 10 april 2011

VERTREK : om 7u30 (stipt) parking Sporthal in de Kapellestraat te Jabbeke.

TERUGKOMST : voorzien vóór 19 uur.

DEELNAMEKOSTEN : € 6 voor de leden (onder de 12 jaar gratis).
€ 10 voor de niet-leden.

ALLE INSCHRIJVINGEN BIJ :

Annie Knockaert, Gistelsteenweg 343 - 8490 te Jabbeke -  0474/71.49.65.

Inschrijving gebeurt bij voorkeur door middel van overschrijving op rekeningnummer **DEXIA 779-5952265-88** met volgende vermelding
"Busuitstap - Broechem - voor personen".

A
A
N
D
A
C
H
T

Aandacht : voor de overschrijvers

Mogen wij iedereen vragen contact op te nemen met Annie Knockaert om te weten of er op dat moment nog plaatsen vrij zijn alvorens over te schrijven op de rekening.

Ingeval de bus reeds volgeboekt is, wordt een reservelijst aangelegd in volgorde van datum van overschrijving. De personen die bij overboeking niet kunnen deelnemen aan deze uitstap krijgen zeker hun geld terug.

De inschrijvingstermijn is geldig tot de bus volgeboekt is (ca. 50 personen).

We hopen met een volle bus te kunnen vertrekken.

Dus snel inschrijven is de boodschap !

Inschrijving is slechts geldig mits betaling !



INSCHRIJVINGSSTROOK

Ondergetekende tel.
schrijft in voor leden en/of niet leden
voor de autocaruitstap naar **Broechem** op 10 april 2011 en
betaalt hierbij de som van euro.

MEDEDELINGEN

ERECLUB AKTIVIA

Aktivia huldigt jaarlijks de wandelaars die een bijzondere prestatie op hun naam mogen schrijven, dwz. Aktivia-leden die deelgenomen hebben aan een aantal tochten (vanaf 1000) of die een aantal km stapten (min. 20.000 km).



Op maandag 24 januari werden twee van onze leden gehuldigd. Geen streek in ons Belgenland is vreemd voor hen, want met hun motorhome trekken ze naar de verschillende uithoeken van het land om aan een wandeltocht deel te nemen.

Magda Kerckenaere en haar echtgenoot Willy Janssens kregen het diploma voor 1000 tochten overhandigd.

Magda en Willy zijn al heel lang aangesloten bij de Rustige Bosstappers.

Zij zijn trouwens geen gewone leden; sedert jaren zijn zij trouwe medewerkers bij de organisatie van onze wandeltochten. Magda voelt zich thuis in de clubwinkel en Willy is de rechterhand van onze omloopverantwoordelijke. Vroeger was hij mee met Remy Bonte en sedert een viertal jaar is hij van 's morgens vroeg mee op pad met Johan Demarest.

Om deze reden worden Magda en Willy ook nog eens in de bloemetjes gezet door de gemeente Jabbeke en krijgen de titel van "sportverdienster 2010".

Deze viering gaat door in het Sportcentrum SPC Hof ter Straeten in Varsenare op vrijdag 25 maart 2011 om 19u30.

Daarom, Magda en Willy, in naam van het bestuur een dikke proficiat en bedankt voor de medewerking.



NIEUW IN DE MUTUALITEIT

Sommige mutualiteiten bieden hun leden de mogelijkheid om een gedeelte van het lidgeld bij hun sportvereniging terug te vorderen. Dit was hoofdzakelijk zo voor de jongeren. Nu is het aanbod van de andere mutualiteiten ruimer geworden en kunnen leden ouder dan 25 jaar eveneens genieten van een tegemoetkoming. Doel hiervan is om de mensen ertoe aan te zetten om te sporten en te bewegen.

Indien jullie ook van deze voordelen willen genieten neem je het best contact op met je mutualiteit, want niet alle mutualiteiten nemen aan deze actie deel.

Je krijgt er de nodige formulieren waarvan een gedeelte door de club, waarbij je aangesloten bent, moet ingevuld worden en ook nog een gedeelte door jezelf.

BUSUITSTAPPEN

Voor 2011 selecteerden we volgende bestemmingen voor de busuitstap in het voorjaar en het najaar:

- **Zondag 10 april 2011 : "31^{ste} Internationale Wandeltocht"**
Zie bijgevoegde nota en inschrijvingsformulier.

- **Zondag 9 oktober 2011 : "Lambiektocht".**

Ingericht door *Wandelclub St-Pietersleeuw*.

Afstanden : 5-8-12-20-25 km (van 9 tot 15u).

Start : Provinciedomein Huizingen, Torleylaan 100, Huizingen.

IN MEMORIAM

Op zaterdag 12 februari heeft de familie afscheid genomen van Jozef Pollet.

Op 20 maart zou Jozef 70 jaar geworden zijn. Hij was samen met zijn echtgenote jarenlang lid van de Rustige Bosstappers.

Wij bieden de familie, namens de wandelclub, onze oprechte deelneming aan.

HERINNERING

EXTRA WANDELTOCHTEN

Dit zijn wandelingen die georganiseerd worden door het trio Jean, Dirk en Leon en zonder tussenkomst van de clubkas van de wandelclub.

- * Zaterdag 14 mei 2011 : wandeltocht in Noord-Frankrijk (artikel in mei/juni)
- * Zaterdag 3 september 2011 : wandeling in Kent (Engeland artikel in juli/aug.)



Voor wie nieuw is bij de Rustige Bosstappers en nog niet vertrouwd is met de bestuursleden volgt hierna een lijst met het bestuur voor 2011 met hun specifieke taken.

Bestuursleden 2011

Marie-Paule De Visch

Zerkegemstraat 49/i
8490 Jabbeke
Voorzitter
devisch-mp@belgacom.net

☎ 050/81.54.46
☎ 0498/22.03.39



Marnix Mouton

Ettelgemstraat 35/a
8490 Jabbeke
Ondervoorzitter
moutonmarnix@skynet.be

☎ 050/81.35.22



Marleen D'hondt

Paradijsweg 14
8490 Zerkegem
Secretaresse
marleen.e.dhondt@gmail.com

☎ 050/81.21.08
☎ 0478/23 10 28



Annie Knockaert

Gistelsesteenweg 343
8490 Jabbeke
Penningmeester
knockaert.annie@telenet.be

☎ 0474/71.49.65



Johan Demarest

Gistelsesteenweg 367
8490 Jabbeke
Parcoursmeester
demarest-sierens@hotmail.com

☎ 050/81.14.61
☎ 0496/79.47.34



Eddy Decorte

Zerkegemstraat 49/i
8490 Jabbeke
Materiaalmeester

☎ 050/81.54.46
☎ 0471/64.40.19



Hugo De Visch

Zerkegemstraat 49/j
8490 Jabbeke
Winkelartikelen: wandelboekjes, stickers, paraplu's,.....
hugo.de.visch@telenet.be

☎ 050/81.44.30
☎ 0479/43.33.29



«27^{ste} Zilleghemtocht»

Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot-Zedelgem op zondag 10 oktober 2010

Op deze zonovergoten dag in oktober, de herfst was al een tijdje begonnen maar het leek nog volop zomer, was de keuze om te gaan wandelen snel gemaakt en we trokken richting Zedelgem. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen en dat begin je al te merken. De bladeren van de bomen beginnen geleidelijk aan naar beneden te dwarrelen om de grond te bedekken met een warm deken in het vooruitzicht van een eventuele tweede opeenvolgende koude winter. Zedelgem is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen, gelegen tussen Brugge en Torhout. Zedelgem (in de volksmond spreekt men van *Zilleghem*) bestaat uit de deelgemeenten Aatrijke, Loppem, Veldegem en Zedelgem zelf. De oudste vermeldingen van Zedelgem dateren van 1089. Op de kern Sint-Elooi (De Leeuw) stonden de werkhuizen Claeys en Packo aan de wieg van de metaalnijverheid. De verschillende fabrieken van de familie Claeys (nu opgenomen binnen Case New Holland) waren onder meer de constructeur van fietsen en motorfietsen. Case New Holland kent nu internationale bekendheid als producent van maaidorsers. Enkele bezienswaardigheden zijn o.a. de Sint-Laurentiuskerk, het Vloethemveld, diverse wandelpaden: Merkenveldpad, Heirwegpad en Klytepad enz. alsook twee fietsroutes: de Boschvogelroute en de Zilleghemroute.

De start had plaats vanuit het prachtige sportcomplex “De Groene Meersen”, een zeer ruime zaal. De grote massa was zeker nog niet aanwezig. We hadden de keuze uit verschillende afstanden en kozen voor de 6 km. Het was een warme, onbewolkte dag met een stralende zon die steeds hoger en hoger aan de hemel klom. Een licht briesje kwam ons tegemoet. Na de start ging het onmiddellijk rechtsaf voorbij het voetbalterrein van Zedelgem om daarna een smalle aardeweg te nemen. Aan de linkerkant van deze weg had een stier ons in het vizier “en die stier die keek zo raar...”. Een eerste splitsing werd doorgevoerd en de 6 km gaat linksaf langsheen een asfaltweg. Rechts van deze weg komen we een prachtige boerderij tegen “Leentje Brugge” en bemerken aan het hekken een bordje met volgende tekst “hier waak ik voor m’n baas...” alleen stel ik mij dan de vraag: voor welke baas ? Zo bereiken we de Loppemsestraat en komen aan bij een nieuwe splitsing. Nu gaat het rechtsaf en stappen dan verder langsheen een asfaltweg en bereiken zo de Snellegemsestraat waar het onmiddellijk linksaf gaat langsheen een smal paadje, een oude militaire spoorweg “Vloethemveldzate”, die nu dienst doet als wandel- en fietspad. Deze oude militaire spoorweg vormt een autovrije verbinding tussen enerzijds het Vloethemveld en het oostelijk gelegen Merkenveld. Als je in de maand juli de Vloethemveldzate aandoet heb je veel kans om het oranje zandoogje aan te treffen. Deze bruin-oranje vlinder kun je langs de wegberm vinden. De hele zomer lang staan de wegbermen in bloei met allerlei bloemsoorten. Let ook op de zweefvliegen, hommels en bijen die massaal aanwezig zijn. We bevinden ons hier meteen in een stukje rustige natuur die in Zedelgem nog ruimschoots aanwezig is. Doorheen een nieuwe woonwijk komen we bij een volgende splitsing aan waar we naar rechts worden gezonden en bereiken zo de kerk van Zedelgem, de Sint-Laurentiuskerk. Centraal in de Zedelgemse dorpskern staat deze kerk met haar massieve, gotische toren uit de 14e eeuw. Het ruime kerkship in neostijl is 19de eeuw. De oorsprong van de kerk gaat terug tot de 12de eeuw. De kerk bezit een fraai interieur en een waardevolle kunstschat. De 12de eeuwse doopvont in Doornikse kalksteen is een meesterwerk van de romaanse beeldhouwkunst. Op drie van de vier zijden van de kuip zijn legenden uit het leven van Sint-Nicolaas van Myra gesculpteerd in laagrelief. Ook zien we de oudste voorstelling van een schip met stevenroer. De biechtstoel is in renaissancestijl en de preekstoel in rococostijl. De doopvont



werd in 2000/2001 gerestaureerd. We laten de kerk achter ons en komen aan bij onze enige rustpost op deze afstand na 4,9 km. Hier genieten we van een drankje en nemen meteen van de gelegenheid gebruik om even de benen te strekken.

Na deze welgekomen rustpauze verlaten we de controle en gaan onmiddellijk linksaf waar ons een nieuwe splitsing wacht. Nu gaat de 6 km linksaf. Schuin achter ons zien we de Colruyt verschijnen (een familiebedrijf dat in 1925 werd opgericht door Franz Colruyt) en zij beweren nog altijd dat zij de goedkoopste supermarktonderneming zijn. Je moet natuurlijk altijd goed opletten dat je uiteindelijk niet meer koopwaar in je winkelwagentje hebt opgestapeld dan je van plan was te kopen (aangevuld met produkten die je eigenlijk niet nodig had) want Colruyt is toch de goedkoopste.... Wandelend voorbij het gemeentehuis van Zedelgem komen we dan in de Burgemeester Jos Lievensstraat aan, burgemeester van 1855-1879. Er volgt nu een nieuwe splitsing en gaan dan rechtdoor om iets verderop een smal paadje te nemen. Daarna gaan we linksaf voorbij het kinderdagverblijf "Het Lijsternestje" om zo de aankomst te bereiken na 7,2 km stappen.

Er waren 1912 deelnemers waarvan 71 van onze wandelclub.

Kan iemand nog volgen: Vertel eens wat er scheelt, zei de psychiater tegen de overspannen man:

't Is mijn huwelijk, zei de man. Ik trouwde met een weduwe die een dochter had. Zij werd m'n stiefdochter. M'n vader kwam op bezoek, werd verliefd op m'n stiefdochter en trouwde met haar. Zo werd m'n stiefdochter m'n stiefmoeder. Mijn vrouw kreeg een zoon. Die werd dus de schoonbroer van m'n vader, want hij is de halfbroer van m'n stiefdochter, die met m'n vader getrouwd is. Mijn zoon is dus ook mijn oom. De vrouw van mijn vader kreeg ook een zoon. Dat is dus m'n broer. Maar hij is ook mijn kleinkind, want hij is de zoon van m'n stiefdochter. Mijn vrouw is mijn grootmoeder, omdat ze mijn stiefmoeders moeder is. En ik ben dus haar kleinzoon. Maar dat is nog niet alles. Doordat ik getrouwd ben met mijn stiefgrootmoeder, ben ik niet alleen de echtgenoot en de kleinzoon van mijn vrouw, maar ook m'n eigen grootvader! Dat verklaart waarom ik een beetje overspannen ben...

En nog deze (geen grapje): in Nederland krijgt de persoon met de meest vreemde naam elk jaar de twijfelachtige eer om de "schaamnaam" van het jaar te hebben en de eerste prijs in 2010 ging naar Con Domen verder waren daar ook nog Peter Celie, Geurige Tabak enz.

Salut en de kost en de wiend vanachter...

Tuur

«Kerstsfeer in Damme» Ingericht door Levenslijn Team Damme op zondag 26 december 2010

“My love, the days are colder...So, let me take your hand and lead you through a snow white land...My love, the year is older...So, let me hold you tight and while away this winter night” zong Engelbert Humperdinck. Het was inderdaad een winterse dag, wat zon maar behoorlijk koud toen we ons op deze vroege morgen naar Damme begaven om er te wandelen.



Damme is een schilderachtig middeleeuws stadje in de polders. Weinig kleine stadjes hebben zoveel monumenten als Damme: het gotische stadhuis, de Schellekensmolen, het 13e eeuwse Sint-Janshospitaal, de deels gerestaureerde stadswallen, oude polderhoeves enz. die getuigen van een rijk verleden van deze streek. De stad profileert zich sinds een aantal jaren als boekenstad en is tot ver over de landsgrenzen bekend voor zijn gastronomie. Hier leefde en schreef Jacob van Maerlant in de 13e eeuw en hier werd ook Tjil Uilenspiegel geboren, de held uit de roman van Charles de Coster. Damme heette vroeger Hondsdamme, dat eigenlijk van “honte” komt. Honte is een oud woord voor een modderig gebied aan een

monding. Aan de verbastering tot “hond” werd achteraf een legende gehangen. De duivel zelf zou in de gedaante van een hond in Damme heel wat schrik aangejaagd hebben bij de bewoners. Na drie dagen vol gehuil ontstond er een storm die een bres in de dijk veroorzaakte. De dijkbewoners joegen op de hond, maakten hem af en stopten de bres dicht met het duivelse dier. Damme was gered.

De start had plaats in zaal Delporte, Burgstraat 8, Damme. We kozen dit keer voor de kortste afstand nl 5 km. Onmiddellijk na de start ging het linksaf richting centrum langs enigszins moeilijke begaanbare wegen omwille van de sneeuw die nog op het wegdek lag en waar niet echt gestrooid was. Opletten was dus de boodschap. Op het marktplein van Damme kun je niet naast het stadhuis kijken. Het gebouw dat in 1242 werd opgericht was eigenlijk een halle die ook als stadhuis dienst deed. Het huidige stadhuis werd in 1464 opgericht op de plaats waar de halle stond. Aan de voorkant staan er 6 nisbeelden die personen voorstellen die belangrijk waren in de ontwikkeling van de stad. Voor het stadhuis zien we nog een standbeeld van Jacob van Maerlant en een middeleeuwse waterput. We dwarsen nu een drukke baan en wandelen over de brug van de Damse Vaart, die Brugge verbindt met Damme en verder loopt naar Sluis. Het besneeuwde landschap doet ons toch even stilstaan om te genieten van het mooie zicht. Zo komen we dan bij een splitsing aan waar de 5 km naar rechts wordt gezonden langs een asfaltweg, het is meer glijden dan wandelen. Eens we deze hindernis hebben overwonnen stappen we verder langs de Damse Vaart en bereiken de Damse stadswallen. Het is een gedeeltelijk toegankelijk natuurdomein en is zeker de moeite waard om langs te wandelen. Een groot gedeelte is zelfs uitgegroeid tot één van de meest waardevolle reservaten van Vlaanderen. Na dit natuurdomein te hebben verlaten zagen we hoog in de lucht een groep vriezengansen. Zoals de eerste zwaluwen de lente aankondigen, zo luidt de eerste V-vlucht van de vriezengansen de winter in. Sinds mensenheugnis volgen deze wintergasten de vorstgrens die hen 's winters bij ons doet belanden. Het massaal neerstrijken van de vriezengansen is een heel natuurspektakel. We komen opnieuw aan bij de brug over de Damse Vaart en slaan dan linksaf. Rechts bemerken we de boot “De Lamme Goedzak”, naar een karakter uit de roman over Tjil Uilenspiegel, brengt toeristen van Brugge naar Damme, rustig gelegen in het bevroren water, van een tochtje op de Damse Vaart is al helemaal geen sprake. Zo komen we bij een geïmproviseerde controle aan waar we konden genieten van een glaasje wijn, gratis aangeboden.



Na deze controle gaat het nu linksaf langs hobbelige, kronkelende straatjes en stappen dan verderop voorbij het Sint-Janshospitaal. Het is één van de oudste gebouwen en het werd in 1249 opgericht door de Dammenaars nadat ze hiervoor toestemming hadden gekregen van Gravin Margareta van Constantinopel. Het diende voor de opvang van zieken, armen en reizigers. Vandaag de dag is er een bejaardentehuis in gevestigd. Het centrale deel is nog uit 1249 en vertoont grote gelijkenissen met dit van het Sint-Janshospitaal in Brugge. De klok in het torentje werd in de 18e eeuw gegoten. In het gebouw werd in 1901 een prachtig museum ingericht met vele waardevolle stukken. Eeuwenoude huisraad, munten, zegels, middeleeuwse grafzerken, glasramen, boeken, porselein enz. behoren er tot de kunstschaten. Aan de linkerkant van de weg bemerken we een patisserie-brasserie met de mooie naam "Tante Marie". Ik ben even de archieven ingedoken maar ik heb nooit een tante Marie gekend, wel een tante Maria, een bazige tante. Zoals je ziet is er maar één letter verschil maar dit kan aan een woord een gans andere betekenis



geven, denk maar aan eicel en vervang de "c" door een "k". Aan een gezapig tempo wandelden we dan voorbij de vleermuiskelder en de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Damme. Tijdens de oprichting van de 17e eeuwse omwalling rond Damme werden ook kazematten gebouwd. In één van deze kazematten heeft een kolonie vleermuizen veilig onderdak gevonden. Is echter niet toegankelijk voor het publiek. De toren van de kerk overheerst het polderlandschap en is één van de bekendste monumenten, dit komt vooral door de platte toren. In 1225 werd gestart met de bouw van de kerk. Toen had de toren wel een spits met hoektorentjes. In 1340 werd de kerk vergroot. In 1578 werd ze door de geuzen geplunderd, waarna ze tussen 1621 en 1626 werd hersteld. De kerk werd veel te groot en in

1725 werd toestemming gegeven voor de afbraak van een deel van de kerk. Het stuk tussen de toren en het huidige kerkgebouw werd gesloopt, de rondbogen moesten blijven bestaan en dit ter ondersteuning van de toren. Het interieur herbergt tal van zeldzame stukken. De grote trots van de kerk zijn ongetwijfeld de houten apostelbeelden uit de 13e eeuw. Verder zijn er nog fragmenten van de 14e eeuwse muurschilderingen, een barokke biechtstoel uit de 17e eeuw, de Heilige Sacramentskapel enz.

Via een smalle, maar besneeuwde aardeweg, begonnen we aan het laatste gedeelte van onze wandeltocht en ging het voetje voor voetje over een parking, het was er spiegelglad, blijkbaar had men het niet nodig gevonden om te strooien. Dit pad bracht ons uiteindelijk terug op de weg langsheen de Damse Vaart en tevens naar de aankomst toe die we, na 4,9 km stappen, veilig en wel bereikten.

Ondanks het koude weer en de gladde wegen was het, wat deze korte afstand betrof, toch een mooie wandeltocht, mede ook door het prachtig winterlandschap dat aan ons oog voorbijtrok en sluiten dan ook af zoals we begonnen waren:

"And at the end of every year,
I'll be so glad to have you near.
We'll find a winter world of love,
'Cause love is warmer in December.
My darlin', stay here in my arms
Till summer comes along
And in our winter world of love,
You see, we always will remember
That as the snow lay on the ground,
We found our winter world of love".

Tuur.

